

*“Want het leven is toch al zo kort,
dat je beter lachend wakker wordt“*

“Mooie dagen“ Johan Verminnen

Bedroefd om het heengaan maar dankbaar om wat hij
voor ons betekende, nemen wij afscheid van

De heer

Jos Nachtergaele

zoon van Jules, Leopold Nachtergaele (†) en Mariette Deraeve (†)

Geboren te Ukkel op 2 maart 1951 en onverwacht
thuis te Nazareth overleden op 25 februari 2020.

Dit melden u met droefheid:

Fernand Nachtergaele (†), kinderen en kleinkinderen

Francine en Boudewijn Nachtergaele - VanCaeneghem, kinderen en kleinkinderen

Jan Nachtergaele

Pierre en Nadine Nachtergaele - Dewaegenaere, kinderen en kleinkinderen

zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

Zijn goede vriend Gerard

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten

De families Nachtergaele - Deraeve

De plechtige eucharistieviering waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in de Sint-Amanduskerk te Eke
op ZATERDAG 29 FEBRUARI 2020 om 10 uur.
Na de crematie volgt de asverstrooiing op de parkbegraafplaats te Nazareth.

Een laatste groet aan Jos kan u brengen in het funerarium van Uitvaartcentrum
Van der Haegen, Borgwalstraat te Vurste, elke werkdag van 17 uur tot 19 uur.

Condoleren kan via www.begrafenissen-vanderhaegen.be

Rouwadres:
Uitvaartcentrum Van der Haegen
T.a.v. Familie Nachtergaele
Leenstraat 22
9890 Gavere - Vurste
Tel. 09/384 19 49