

Zij die afscheid nemen:

Zijn kinderen en kleindochter

Karolien en Didier De Smet – De Backer  
Hannelore Stevens  
Kristof De Smet

Zijn zussen, broers, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Laurent en Denise Van Laeken – De Smet,  
kinderen en kleinkinderen

Willy en Gisèle De Smet – Steurbaut,  
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Georges (†) en Monique De Smet – Robaeyst,  
kinderen en kleinkinderen

Rudy en Sandra Eelsing – De Smet,  
kinderen en kleinkind

Daniël (†) en Anny (†) Mortier – Van Den Daele,  
kinderen en kleinkinderen

Daniël en Hilda Waraed – Mortier,  
kinderen en kleinkinderen

Willem en Erna Mortier – Buyse,  
kinderen en kleinkinderen

Zijn pluskleinkinderen en plusachterkleinkinderen

Ken De Backer  
Lisa en Davy De Backer – Leroy  
Jenna en Lex  
Jim De Backer

De families De Smet - Mortier - De Backer - Raman - Van den Daele.

Groot is de leegte en het verdriet  
mooi zijn de herinneringen die je achterliet

Met dank aan dokters en verplegend personeel  
van AZ Maria Middelaes te Gent,  
Dr. Tom Van der Heyden en Dr. Lynn De Ceukeleire  
en verplegend personeel van Team Care.



Rouwadres: Uitvaartcentrum Van der Haegen  
T.a.v. Familie De Smet – Mortier  
Leenstraat 22 – 9890 Gavere – Vurste  
Tel. 09/384 19 49

Voor jou ging het sterven niet ineens  
Je hebt er moedig voor gestreden  
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld  
Ook niet wat je hebt geleden

## René De Smet

Weduwnaar van Lena Mortier

° Heusden 15.06.1950

† Gent 29.09.2021

Zaakvoerder Antwerps Meubel Center,  
Zaakvoerder Meubelen Versailles  
Zaakvoerder Meubelen RDS

Graag nodigen wij u uit naar de uitvaartliturgie  
om samen met ons afscheid te nemen van René  
in de Sint-Amanduskerk te Gavere  
op ZATERDAG 9 OKTOBER 2021 om 10.30 uur  
gevolgd door de teraardebestelling op de centrale begraafplaats,  
Lielareweg te Gavere.

Een laatste groet aan René kan u brengen  
in het funerarium van Uitvaartcentrum Van der Haegen,  
Borgwalstraat te Vurste,  
elke werkdag van 17 uur tot 18 uur tot en met dinsdag.

Condoleren online kan via [www.begravenissen-vanderhaegen.be](http://www.begravenissen-vanderhaegen.be)



Ik word ingepalmd door die grote troosteloze witte vlakke  
Dat wit plafond en die witte muren willen me bedekken  
Een bezorgd aangezicht buigt zich over mij  
Mijn mond plakt dicht van de dorst en spreken lukt me niet  
Zoekend naar een houvast voel ik me wegglijden,  
doelloos weg van alles

Plots sta ik op die loopband midden in die levenscilinder  
Die leidt naar het donker, daar waar de rode lampjes flikkeren  
En dat onbekende einde doet me verstijven van angst

Mijn ganse leven passeert in ontelbare herinneringen  
Toen ik hulpeloos moest toezien hoe die uit mijn geluk geplukt werd  
Trillende handen grijpen dwars door mij heen  
Vertwijfelde tranende ogen verdwijnen in het niets

Die pijn is er nog steeds, zelfs nu zo dicht bij die gevreesde aankomst  
Vele bekenden geven me schouderklopjes en lachen bemoedigend  
Vele naasten die overleden zijn wenken me  
Ik ben al een heel eind op weg en  
vrees dat zwarte gat op het allerlaatste  
Ik tracht me vast te houden in mijn levensloop en smee om steun  
Een zachte hemelse stem tracht vertwijfelt me te stoppen  
Die warme aanraking omarmt mij en houdt me klem  
En probeert me uit die negatieve spiraal te halen

Dicht bij het einde zie ik een pracht van gekleurde bloemen  
Dicht bij het einde hoor ik de koolmeesjes en lijsters  
Dicht bij het einde een groene oase met sprankelend water  
Dicht bij het einde komt dat klein Smetje naar me toegelopen,  
Bros kopke haar, kort broekje met bretellen, en stralende kijkers  
Dicht bij het einde nog een laatste maal mijn kinderen en kleinkind  
met bange ogen en bevende stemmen van  
"je overwint alles, je bent sterk"

Ik strek mijn armen breed uit en voel een houvast, de loopband stopt  
De tunnel vult zich met warmte en kleurt helemaal azuurblauw  
met al die vogels en bloemen:  
Weer naar het zijn?

Geschreven door René De Smet  
21.09.2019